

18. Volg het pad, vervolgens door het gras langs het hek, met rechts een mooi doorkijkje naar de villa
19. Rechtdoor het bos weer in (links Camping Jong Amelte) en dan na 100 m RA bospad
20. Na ong. 100 m LA (het pad naar links is soms wat verscholen onder bladerdek; rechtdoor zou u de tuin van villa Het Amelte inlopen)
21. Het pad komt na een slinger uit bij een doorgang in het prikkeldraad en dan bent u op de Kwekerijweg (zandweg met fietsstrook) waar u RA gaat
22. LA op de geasfalteerde weg (Veldhofstraat)
23. LA Nikkelsbergsweg
24. Na ongeveer 200m RA wandelpaadje
25. Na ongeveer 200m LA en u loopt door het 'Burgemeestersbosje' weer terug naar de Steltenberg.

De Steltenberg

Een steltenberg is een hooiberg met een verhoogde vloer. De berg staat dus als het ware op stelten. Deze fraaie vierroedige hooiberg met onderlanen is in 2003/2004 gebouwd door Willem Ruhof. Het is een herbouw van een identieke hooiberg die hier stond en in 2002 afbrandde. Ruhof heeft veel hooibergen in Salland en de Achterhoek gebouwd en gerestaureerd. Hij is in 2008 overleden.

Op het bankje voor de Steltenberg staat een fraaie tekst: 'Zo mos 't waen' oftewel 'Het is niet anders'. Het is de titel van een boekje van Gorsselse dialectschrijver Joop Hekkelman. U ziet hem op de foto.



*Zo mos 't waen
Wat blij bunt gedachten
van verloren en niej uitzicht*

Deze regels vormen een passende naam voor de wandeling. Mijmeren 'over vroager' en genieten van de fraaie uitzichten. Bijvoorbeeld op het bankje bij de mooie vijver langs de route in de buurt van manege Semper Fidelis (foto's volgende blad).



Manege de Prins (Semper Fidelis)

De bewoners van het eind negentiende eeuw gebouwde boerderijtje De Prins begonnen rond 1960 een manegebedrijf. In de late jaren zestig was de opleiding voor rijinstructeurs en pikeurs van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) op De Prins gevestigd. Op het hoogtepunt stonden er wel zeventig rijpaarden in de stallen. Omstreeks 1970 verhuisde het opleidingscentrum naar elders en in 1985 werd het bedrijf gestaakt. De rijbak is nu thuisbasis van de Rijvereniging en ponyclub Semper Fidelis uit Gorssel. De stallen zijn in gebruik als handels- en pensionstalling. De boerderij De Prins is gelegen achter de manege aan de Flierderweg.





Landgoed en Villa Het Amelte

De villa werd gebouwd in 1915 door architect Van Erven Dorens uit Hilversum, in opdracht van de familie Hofstede-Pous Koolhaas uit Den Haag. Tot 1935 werd het landhuis als zomerhuis gebruikt. De tuinen werden ontworpen door Hugo A.C. Poortman. De oorspronkelijke tuinmanswoning van dezelfde architect staat er nog steeds en wordt bewoond door de eigenaar van de camping Jong Amelte aan de Amelterweg.

Het gebied tussen Joppelaan en Veldhofstraat maakte deel uit van het landgoed Amelte. Vanaf 1970 is dit gebied volgebouwd. De Warande was de oorspronkelijke uitweg van Huize Amelte naar de Joppelaan. Het toegankelijke gedeelte van het landgoed achter de villa heeft een mooie vijver met Japanse brug, waar de wandelroute langskomt.



Combineren met route Fliederbeek

Deze route is goed te combineren met de wandeling Fliederbeek. Bij de manege Semper Fidelis (= bovenstaand punt 10) gaat u niet het wandelpad naar het vennetje in, maar volgt u de Amelterweg. U bent nu op de route Fliederbeek, die u volgens de beschrijving daarvan volgt tot u weer terug bent op de route Zo mos 't waen.

Totaal ongeveer 10 kilometer.



Fotografie: Janny Schiphorst (www.jtefotografie.nl) en Gorssel.nl

Blogs (columns) van Joop Hekkelman: joophekelman.blogspot.com

Deze route op uw smartphone of GPS-navigators

Vanaf de website Gorssel.nl → Erop uit → Wandelen & fietsen kunt u een gpx-bestand van deze route downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-navigators (bijv. van Garmin of Mio) of naar een navigatie-app op uw smartphone.

Directe link van deze route op Afstandmeten.nl: www.afstandmeten.nl/index.php?id=1928242

Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden.

E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl Bedankt!